

# Gesprek met meer generaties in de kerk

Jongere of oudere zijn in de kerk. Hoe beleef je dat? Hoe doe je dat samen? Wil je in je eigen kerk ook graag in gesprek met meer generaties? Deze gespreksstarters helpen je op weg. ADAM voerde al een zinnig gesprek met jong en oud in de kerk, dat je kunt lezen op <https://www.protestantsamsterdam.nl/adam/>

## THUISVOELEN



1. Wat maakt dat je je thuis voelt in je kerk?
2. Hoe zou jij je eigen kerk willen omschrijven?
3. Wat vind jij fijn (om te doen, om mee te maken) in de kerk?
4. Hoe ben je betrokken geraakt bij een kerk?
5. Wat kan er in de kerk nog gedaan worden om het meer jouw plek te maken?

### TIP!

Speel een spel, zoals Jenga, waarbij je samen een toren bouwt. Elk blokje dat je om beurten plaatst, kan samen gaan met een vraag.

## RELATIES



6. Met wie spreek je het meeste in de kerk?
7. Met wie heb jij een goede band in de kerk?
8. Als je een bekende mee zou willen nemen naar de kerk, wat zou je dan het liefste willen laten zien? Wat zou je spannend vinden?
9. Als kerk bouw je samen een band op, op welke manier bouw jij mee?

## GELOVEN



10. Wat betekent geloven voor jou?
11. Welk Bijbelverhaal is belangrijk voor jou, of personage?
12. Op welke manier ben jij het liefst met geloven bezig?
13. Is geloof voor elke leeftijd?
14. Welk deel van de dienst raakt jou het minst? En het meest?
15. Wanneer sla jij de kerk liever over?

## KERK

16. Waarom zou de kerk moeten blijven bestaan?
17. Wat kan een kerk betekenen voor anderen?
18. Wat is het belangrijkste van wat je in een kerk kan leren?
19. Doe je wel eens iets met geloven buiten de kerk om?
20. Heb je in de kerk wel eens iets van God ervaren?

